



Miss Nederland

Orna Moody (25) werd dit jaar Miss Nederland en vertegenwoordigt ons land in januari tijdens de Miss Universe verkiezing in New Orleans.

Een kennis van mij is catwalkcoach bij Miss Nederland, ik kende haar van mijn klus als koffermeisje bij *Miljoenenjacht*. Niet dat mijn leven zo glamoureuus was; ik werkte in de kraamzorg. Wel danste ik op hoog niveau, vandaar dat ik ooit werd gevraagd als koffermeisje. Die kennis spoorde me aan om me in te schrijven voor de missverkiezing. Ik dacht: waarom ook niet? Ik had wel zin in een nieuwe ervaring. Het bleek totaal anders dan ik dacht. Hoewel het een competitie was, waren alle meiden superlief voor elkaar. Ik had het wel onderschat. Miss Nederland gaat om meer dan mooi zijn en een beetje leuk kunnen lopen: het gaat echt om hoe je met mensen omgaat en hoe je jezelf presenteert. We kregen workshops over van alles en nog wat; van looptraining tot mentale gezondheid. Het was een traject van zes maanden, met enorm veel diepgang. Dat vond ik verrassend. Mijn doel was de top 10 halen. Bij elke deelnemer dacht ik wel een keer: oei, zij gaat 't worden. Op de dag van de verkiezing was ik supernervuus; alles moest in één keer goed gaan. Dat ging het gelukkig en ik won! Ook als ik dat niet had gedaan, was ik megatrots geweest op wat ik die dag heb neergezet. Toen ik mijn naam hoorde, moest ik lachen en huilen, alles kwam eruit. Eigenlijk begint het na de winst pas echt. Miss Nederland zijn is een fulltime baan, waar je ook een salaris voor krijgt. De kraamzorg kon ik er niet meer bij doen. Elke dag is anders; soms heb ik een *event*, dan geef ik weer een lezing op een school. Mijn vriend is megatrots en zei laatst nog dat eigenlijk álles wat ik nu doe leuk is. En hij heeft gelijk.



‘Ook een Miss is niet altijd blij en zelfverzekerd’

Het tofste was misschien wel dat ik naar New York mocht om het hoofdkantoor van Miss Universe te bezoeken. Maar ook mijn fotosessie met fotograaf William Rutten vond ik te gek. Wel moest ik wennen aan het werken met social media. Daar krijg ik gelukkig hulp bij. Ik heb ineens meer dan 10.000 volgers en moet veel meer delen over mijn leven. Gelukkig krijg ik veel positieve reacties, maar in het begin was dat wel anders. ‘Ben jij nou de mooiste vrouw ter wereld?’ stuurde iemand. Of een racistische opmerking, omdat ik geen blond haar en blauwe ogen heb. Gelukkig ben ik

niet zo snel onder de indruk van dat soort rotopmerkingen. Mijn focus ligt op mentale gezondheid: zelf kampte ik rond mijn 18e met een depressie. Ik wil laten zien dat ook een Miss niet altijd blij en zelfverzekerd is. Vroeger had ik dit misschien niet aangekund, maar nu sta ik sterk in mijn schoenen. Op 14 januari is de Miss Universe-verkiezing in New Orleans. Ik ga niet voor de winst en doe echt mee voor de ervaring. Misschien dat ik uiteindelijk iets wil doen met presenteren of acteren, maar het werken in de kraamzorg mis ik soms ook. Ik ben heel benieuwd wat 2023 mij te bieden heeft.”

