

‘Het
baart
me zorgen
dat we
weer
meer in
hokjes
denken’



Rikkie Kollé

Rikkie Kollé (22) keerde na *Holland's Next Top Model* naar binnen, om voor eens en altijd met haar onzekerheid af te rekenen. Vijf jaar later is ze zelfverzekerder dan ooit en Miss Nederland met een boodschap: 'Ik wil bewustzijn creëren over de regenboogfamilie.'

Uit wat voor nest kom je?

'Een warm nest. Ik bewonder mijn ouders ontzettend, want zij hebben me altijd vrijgelaten. Ze hebben me ook nooit veroordeeld toen ik er op jonge leeftijd achter kwam dat ik in het verkeerde lichaam ben geboren. Ik werd op school veel gepest – het begon al op de basisschool. Ik was geen typisch jongetje dat van buitenspielen en auto's hield. Ik was altijd met de meisjes en hield van meisjesdingen, en dat viel op. Ik werd buitengesloten en voelde me vaak alleen. Dat is zwaar, je hebt het gevoel dat je een-nul achterstaat. Ik was anders maar tegelijkertijd hartstikke normaal. Ik ben zo geboren, ik heb geen keuze. Ik weet dat er veel Rikkies zijn die daar ook mee zitten. Dat betekent niet dat je niet zult slagen in het leven. Ik heb ook obstakels moeten doorstaan om te komen waar ik nu ben. Dat geeft hopelijk houvast voor de jongere generatie.'

Heb je altijd al model en Miss willen worden?

'Ik droomde er altijd al van om model te worden. Als kind keek ik naar *Holland's Next Top Model* (HNTM). Ik vond het inspirerend om te zien hoe leuk en pittig die meiden met elkaar omgingen. Het programma leek me een mooi opstapje voor modellenwerk. Mijn passie om Miss te worden kwam pas later, toen het modellenwerk stagneerde. Ik besepte hoe mooi het zou zijn om naast model Miss te zijn, en een boodschap uit te dragen.'

Wat is jouw boodschap?

'Ik wil bewustzijn creëren over de regenboogfamilie, zodat er minder wordt geoordeeld. Daarnaast wil ik een *safe space* voor de jongere generatie creëren. Zij krijgen te weinig erkenning tijdens hun transitie. Ik ben een plan aan het maken hoe ik dat kan realiseren. Ik heb al op verschillende plekken mogen spreken, waaronder op een school en een queer-camping. Het geeft voldoening om erkenning te geven en te krijgen, en tegelijkertijd wat van anderen op te steken.'

Waar ben je bang voor?

'Het baart me zorgen dat de inclusiviteit in Nederland achteruitgaat. We gaan steeds meer in hokjes denken. Ik dacht dat we dat tien jaar geleden al achter ons hadden

gelaten. Waar gaat het heen met de wereld, denk ik soms. Ik heb persoonlijk ondervonden hoe er maatschappelijk op wordt gereageerd wanneer een transvrouw een missverkiezing wint. Alles wat met queer te maken heeft, wordt als negatief beschouwd. We zijn het eerste land dat het homohuwelijk instelde en nu kun je als homostel niet eens hand in hand over straat lopen. Dat is achteruitgang. Als je als land in 2001 zo'n stap maakt, dan verwacht je dat daar een grote achterban voor is; 22 jaar later is dat niet het geval en dat vind ik ernstig. Mensen hoeven geen gat in de lucht te springen wanneer een homostel trouwt, maar het tolereren en je ongezoeten mening achterwege laten is al een stap in de goede richting.'

Hoe zou je je karakter omschrijven?

'Sterk, onafhankelijk, een volhouder, al is het niet altijd makkelijk. Ik ervaar de kracht om door te zetten, ben dol op droge humor en maak graag grapjes met mijn vrienden.'

Van wie heb je het meest geleerd?

'Ik heb veel van mijzelf geleerd. Vijf jaar geleden was ik nog heel onzeker, maar ik heb dat omgebogen naar zelfliefde. Ik vergeleek mezelf altijd met andere meiden, vond mezelf nooit goed genoeg. Tijdens HNTM voelde ik me continu onzeker. Het kon altijd vrouwelijker of beter. Ik twijfelde aan mijzelf. Dat is natuurlijk ook de leeftijd, ik was zeventien. Na HNTM begon ik uit mijn schulp te kruipen. Ik ontmoette nieuwe mensen en werd geboekt voor fotoshoots. Ik besepte dat ik goed genoeg ben zoals ik ben. Uiterlijk speelt ook niet altijd een rol. Ik ben gaan kijken naar wie ik vanbinnen ben, en gaan nadenken hoe ik dat kan uitdragen. Ik ben een sterke, jonge vrouw die weet waar haar ambities liggen. Ik vind kracht door naar mijzelf te luisteren en altijd voor Rikkie te kiezen.'

Wat is je belangrijkste levensles?

'Blijf altijd jezelf, ongeacht wat mensen van je vinden. Het is belangrijk om positief te blijven en te beseffen dat niet iedereen een mening over je heeft. Er zijn genoeg mensen die het niet boeit wie je bent of wat je doet. Ik ben Miss Nederland en dat kan niemand van me afpakken.' ♥

bio

Rikkie Kollé (6 april 2001) groeide op in Den Helder. Op haar zeventiende deed de Moluks-Nederlandse mee aan *Holland's Next Top Model* en werd model. Twee jaar later verhuisde ze naar Breda, waar ze Marketing & Communicatie studeerde. Afgelopen jaar werd Rikkie als eerste transgender Miss Nederland en vertegenwoordigde ze Nederland bij de Miss Universe-verkiezing in El Salvador. Rikkie werd naar eigen zeggen geboren als kleine Rik, maar besepte al op jonge leeftijd dat ze een meisje was. Rond haar elfde paste ze haar naam aan en in januari 2023 onderging ze een geslachtsveranderende operatie. Haar documentaire *De mooiste vrouw van Nederland* is op 21 december te zien om 21.25 uur bij NPO 3.